

## Naar Ghana

Ik kan bijna niet wachten. Nou hoef ik ook niet meer zolang te wachten want 20 maart vlieg ik naar Ghana. Een hele maand ben ik daar in mijn uppie. Echt in mijn uppie ben ik natuurlijk niet maar er gaat deze keer niemand vanuit Nederland met me mee. Jammer? Aan een kant wel, aan de andere kant geeft dat ook weer heel veel mogelijkheden.....



Ik ga met Paakow, Emmanuel en Louisa op schoolreisje. Dit project wordt gesponsord door vriendin en trouwe sponsor Fienk. We gaan naar Ellen Seldenthuis. Zij heeft een Stichting in Tamale en woont daar al ruim 12 jaar. In december 2017 heb ik haar ontmoet en het klikt zo goed dat ik besluit om haar dit jaar met de 3 kids te bezoeken. Het is een behoorlijke reis die we moeten gaan maken, ruim 600 km maar ik verheug me er enorm op. We gaan kijken hoe in het atelier van Ellen New Cooking Bags gemaakt worden (de Ghanese versie van een hooikist). Ook zien we bij haar hoe plastic drinkzakjes, die door Ghanezen achteloos op straat worden gegooid, een nieuw leven krijgen. Haar nieuwste project is om wasbaar maandverband in de markt zetten. Paakow heeft interesse in het recycle project. Ik vind dit heel leuk te horen van een kind van 15 jaar. Vrijwilligers kunnen veel doen maar het beste werkt het wanneer de Ghanezen het zelf overnemen.

Ik kijk ook erg uit naar het contact met alle drie. Gewoon een paar dagen bij elkaar zonder dat ze steeds worden weggeroepen om te wassen, boodschappen te doen, de jongere te kinderen verzorgen, eten te koken, enz. Zowel Paakow als Emmanuel en Louisa krijgen een smartphone mét beltegoed. Hier heeft trouwe sponsor en vriendin Leny voor gezorgd. De bedoeling is natuurlijk dat ze foto's gaan maken van deze reis én een verslag gaan maken. Op Facebook zullen berichtjes verschijnen. Uiteraard houden we jullie, via de nieuwsbrief ook op de hoogte.

Ik ga ook uitgebreid genieten van de familie



Sinds mijn laatste reis (december '16/januari '17) zijn er 3 'Quashie family members' bijgekomen. Vorig jaar november is Vanderwal ☺ geboren. Zus Ama heeft nu 3 dochters en 2 zonen. Begin februari heeft Lucy haar 4<sup>e</sup> zoon gekregen, Markham. Eind februari is bij zus Adua een 3<sup>e</sup> dochter geboren (en ze heeft 1 zoon). In totaal zijn er nu 28 'kleinkinderen'. Soms denk ik 'jongens, het is genoeg zo', maar ik heb er (gelukkig) heel weinig over te zeggen.

*Wil je een school- of werkproject steunen?*

*Graag een donatie naar: Moniek van der Wal, Bad Nieuweschans*

*Giro NL69 INGB 0005566772 Mobiel 0620281979*



En dan plannen maken voor mijn stuk land. Een guesthouse met (georganiseerde) reizen voor jullie? Een plek voor Ghanese moeders waar ze leren wat het is om studerende kinderen te hebben en hier mee om te gaan? Een plek voor zomerkamp voor scholieren, waar ze spelend mogen leren? Of gewoon een plek waar Stef en ik ons heerlijk in alle rust kunnen terug trekken en doen wat er op dat moment in ons op komt.... Het is allemaal mogelijk maar wil ik dat ook werkelijk? Ik neem de tijd en ga gewoon op het land zitten en kijken wat zich manifesteert. Hoe voelt het daar, waar droom ik over als ik daar ben? Wat concreet moet gebeuren is een omheining maken. Binnen 2 jaar moet je laten zien dat er 'gebouwd' wordt. Een hek is hét bewijs dat we er mee bezig zijn 😊



**Funeral Invitation**

Nana Boakye Yiadom-Kyemsohene (Oyoko, E/R); Nana Atim Gyamfi-Ankobeahene (Oyoko, E/R); Nana Owusu Ababio II-Botaasehene (Asante Mampong Botaase); Nana Adwoa Afrakoma-Botaasehema (Asante Mampong Botaase); Nana Antwi Boasiako II- Werenpe Mensah-Bretuo Abusuahene- (Kwahu Nkwatia), Nana Oti Fritpong-Nifahene (Oyoko); Op. Agyapong-General Bretuo Abusuapanin (Kwahu Nkwatia); Elder Philip Owusu Amponsah (Abusuapanin-Oyoko); Op. Yaw Opare Nyarko-Abusuapanin (Kwahu Nkwatia); Op. Baamoah Sefa-Abusuapanin (Asante Efiduase); Op. J.K. Owusu (Rtd. Educationist); Abusuapanin K. Asiedu (Adwafu); D.C.O.P. Edward Oduro Kwarteng-Ghana Police Service (Wa); Op. Yaw Atta (Oziki), and the entire Bretuo family of Oyoko, Asante-Mampong and Kwahu Nkwatia

*With deep sorrow, regret to announce the death of*

**Rose Afua KWASOA QUASHIE**

**FUNERAL ARRANGEMENT ARE AS FOLLOWS**

<b>LYING IN STATE:</b> Saturday, 24 <sup>th</sup> March, 2018 @ JBK House (Old Funeral Ground-Asuogya) from 4:00am – 9:00am.	Social Center from 12:00pm – 6:00pm.	<b>CHILDREN:</b> Mr. Nicholas A. Aboagye (NICOS Electricals-Accra); Prophetess Mary Amponsah (Accra); Elder Philip Owusu Amponsah (Headmaster-Suhyen S.D.A. Basic School); Mr. Yaw Bossompem Okyere (a.k.a B.Y.); Mrs. Moniek Kwansema Quashie (Holland).
<b>BURIAL SERVICE:</b> Saturday, 24 <sup>th</sup> March, 2018 from 9:00am – 11:00am.	<b>THANKSGIVING SERVICE:</b> Sunday, 25 <sup>th</sup> March, 2018 @ the Church of Brotherhood, Oyoko @ 9:00am.	
<b>FUNERAL RITES:</b> Saturday, 24 <sup>th</sup> March, 2018 @ Oyoko from 12:00pm – 6:00pm.	<b>FINAL FUNERAL RITES:</b> Sunday, 25 <sup>th</sup> March, 2018 @ Hackman Social Center, Oyoko from 12:00pm – 6:00pm.	

Mijn vakantie begint met een begrafenis. Tante kwansema, naar wie ik vernoemd ben, is met kerst overleden. Haar wens was dat ik haar de laatste eer bewijs door op de begrafenis aanwezig te zijn. 'Jeetje', dacht ik 'heb ik nét mijn vakantie in maart geregeld. Ik ga niet voor een begrafenis extra op en neer naar Ghana'. Voor Ghanezen geen probleem. Ze verplaatsen gewoon de begrafenis naar een tijd dat 'queen herself' aanwezig kan zijn. Het wordt een echt Ghanese begrafenis. Ik sta zelfs op de uitnodiging (rechts onderaan). Ook moet ik mijn maten doorsturen want ik hoor een traditionele jurk te dragen. Ik ben heel benieuwd.



Als ik terug kom ga ik voor jullie koken in een New Cooking Bag. Ik heb er zelf een gekocht en gebruik hem bijna dagelijks. Een mooie gelegenheid om elkaar weer eens live te ontmoeten, samen te eten én ik zit dan natuurlijk boordevol verhalen. Ik organiseer een dag in Groningen en in Brabant. Na de vakantie volgt meer informatie. Wil je een Cooking Bag kopen? Ik heb er nog enkele thuis staan. Hiermee sponsor je het project van Ellen en het Quashie Ghana School Project. Ik heb er al een aantal verkocht én heel enthousiaste kookreacties ontvangen. Je kunt contact hierover opnemen met Marieke, mobiel 06 1056 4374. Ik zal ze ook op de Cooking-dag meenemen. Dan vertel ik ook hoe Ellen op dit idee is gekomen. Zo fijn om bevlogen mensen te ontmoeten. Daar krijg ik altijd weer energie van.

Een warme groet, Moniek ❤️