



Hallo bekeer, en heel goed, ontspannen, creatief en liefdevol 2024! Als je de radio of tv aanzet lijkt liefde ver te zoeken dus laten we die vooral niet vergeten. En mocht het eventjes weg zijn, keer weer terug naar een liefdevolle omgang met elkaar. Dat is waar wij in elk project ruim de tijd voor nemen. Als de liefde goed zit, gaat een project (bijna) vanzelf.

Geniet ook dit jaar weer van onze nieuwsbrief vol met verhalen. Deze keer:

- Als een olievlak
- Weer naar Ghana
- Voortgang meester-gezel project
- Moniek maakt het verschil - artikel
- Het besef dringt door,...
- Studieopdracht vanuit Nederland
- Breng een bezoekje aan onze webshop
- Linzensoep uit de cooking bag

(Op de foto v.l.n.r. Moniek, Ampofo, Albert, Owusu en Ama)

Heel veel leesplezier!
Warme groet, Moniek



Als een olievlak...

Rond de kerst moet ik altijd aan Lucy denken, mijn halfzus die ik ontmoette tijdens mijn eerste bezoek aan Ghana. Toen in 2006 Daddy en ook haar moeder waren overleden, had ik haar met kerst diep bedroefd aan de telefoon. Geen ouders, geen eten en geen plek om naar toe te gaan. Ze zat alleen in haar hostel want iedereen was naar huis... Lucy was de eerste student van 'het Quashie School Project' al waren we toen nog geen stichting en hadden zeker nog geen naam. We deden maar wat... Lucy heeft zich vast in haar studie want ze wilde de armoede achter zich laten.

Ze trof haar huidige partner Isaac die eenzelfde drive had als Lucy. Samen sloegen ze zich 'er doorheen'. In 2010 trouwden ze en woonden ze in een piepklein kamertje waar hun eerste zoon werd geboren. Er was een nog piepklein kerstboomje, versierd met lichtjes. Voor mij was dat een boomje van hoop, alsof de ergste armoede achter haar lag. Ik ken de weg die Lucy en Isaac hebben afgelegd en bij het zien van bovenstaande foto voel ik een enorme trots.

Hierop staan niet alleen gelukkige ouders met hun vijf kinderen maar ook diverse jongeren die bij hen in huis hebben gewoond. Ze werden verzorgd als hun eigen kinderen. Voor 3 jongeren heeft het Quashie School Project een studie betaald maar Lucy en Isaac hebben zeker 6 jongeren tijdens hun studietijd opgevangen en alle zorg gegeven die nodig was (en nog enkelen voor kortere perioden). In januari komt een nieuwe leerling bij hen wonen en ook haar zullen ze verzorgen als hun eigen kind.

Het is geweldig om te zien dat een studie voor 1 persoon als een olievlak uitbreidt. Door Lucy deze kans te geven, heeft ze een gelijkwaardige partner kunnen vinden. Samen genereren ze, slechts een generatie later, al kansen voor 12 jongeren en ze zijn nog lang niet klaar...



Weer naar Ghana

Ga je weer op vakantie? Die vraag krijg ik vaak te horen. Vakantie, zo voelt het voor mij eigenlijk nooit. Het is heerlijk om mijn familie weer te zien, in het dorp vroeg in de ochtend de henen weer te horen kraaien en me niet druk te hoeven maken hoeven klagende kieren ik aan moet trekken, maar vakantie nee, zo voelt het niet. Mijn hoofd draait nu al overuren over wat klaar moet zijn voordat ik ga, wat er in mijn koffers past en hetgeen ik 'moet' gaan doen als ik in Ghana ben en dat is veel.

Ons nieuwe meester-gezel project heb ik nog niet gezien en kijk er naar uit om de jonge gezellen te leren kennen. Natuurlijk ga ik op bezoek bij Oyoko Health Centre om te zien hoe het gaat met het digitale patiëntendossier. Ik hoop dit jaar 6 scholen verspreid over Ghana te kunnen bezoeken en al onze studenten te zien. Er staan 'Life is Love' weekends gepland voor ouders, caretakers en studenten. Ik ga kennis maken met nieuwe weekenden en contacten leggen in het dorp Oyoko. Ook zal ik de confrontatie aan moeten gaan met de huisbaas over de nog steeds niet opgeloste lekkages (een getouwtrek over wie de schuldlige is, een mooie oefening om liefdevol te blijven 😊). Best een groot 'to do lijstje' voor een vakantie toch?

Maar ik ga ook vakantie vieren. Ik ga op bezoek bij vriendin Margreet en haar stichting in noord Ghana en ik ga ook een paar dagen naar zee. Dus ik heb ongeveer een week vakantie tijdens mijn verblijf van 3 maanden. Maar ik beloof jullie om al mijn werk goed, ontspannen, creatief en liefdevol te doen!



Voortgang meester-gezel project

Het meester-gezel project is 3 maanden geleden begonnen. In het begin was het aftasten maar zowel de meester als de leerlingen beginnen aan elkaar te wennen. Meester Ampofo groeit in zijn rol en ziet dat de gezellen Justice en Obed heel verschillend zijn. Waar de een precies is en let op details voelt de ander zich prettig bij het grotere werk en houdt van tempo. De een wil ieder detail weten en is leergierig en oplettend, de ander wil een opdracht krijgen en verder niet teveel geleerd worden. In het begin een opgave voor Ampofo maar inmiddels ziet hij in dat deze 2 gezellen elk om een eigen benadering vragen. In het begin kregen beiden dezelfde opdrachten maar nu kijkt hij meer wat bij iedere gezel past.

Samen met Lucy heb ik maandelijks contact met Ampofo, zij is live aanwezig en ik via Facetime. Ghana is een land van regels en straffen en dat is iets wat ik heel graag wil omzeilen. In gesprek gaan met elkaar vind ik een zonnigere manier. Dit lukt vrij aardig maar toch hebben we 1 stellige regel aangebracht, geen mobiliteit tijdens het werk want dat is echt veel te gevaarlijk. Ampofo geeft de gezellen een uur pauze en of ze dan eten of met hun telefoon in de weer zijn, dat is aan hen zelf.

De gezellen hebben het naar hun zin. Lucy werd gebeld door een van hen. Zijn vader zou Lucy bellen en hij vroeg Lucy om alsjeblift nee tegen zijn vader te zeggen. Lucy wist nog niet waar het over ging maar toen zij de vader aan de lijn had, begreep ze het. De vader wilde zijn zoon thuis hebben want er moest gewerkt worden. De jongen wilde echt niet naar huis en zocht een manier om tegen een volwassene in te gaan, wat ongebruikelijk is in Ghana. Dit getuigt van moed en een wil om zijn leven te veranderen. Petje af!



Moniek maakt het verschil

Afgelopen november kreeg ik een telefoontje van stichting Wilde Ganzen. Of ze mij mogen interviewen en een stukje over het Quashie School Project mogen plaatsen in een lokale krant. Voordat interview Marten met zijn vragen begint krijgen we eerst grote complimenten over onze website, 'die ziet er prachtig en goed verzorgd uit', laat hij weten. Alle credit voor Carla van Cathdesign!

Moniek maakt het verschil koert de krant. Ik besef wat maar half wat even kleine stichting heeft neergezet. Ik zit er midden in en door mijn vertalen en door mijn vertalen, kijk ik ook als een buitenstaander naar ons eigen verhaal. Het is een mooi artikel geworden. Natuurlijk 'veel te kort' want ik heb veel meer verteld maar lang genoeg om nieuwsgierigheid van de lezer te wekken. Dank je wel Wilde Ganzen, voor deze promotie!

[Download hier het artikel 'Moniek maakt het verschil'](#)



COURSE CODE	COURSE TITLE	MARKS	GRADES	GRADE POINTS	CREDIT HOURS
CO5102	Communication Skills II	88.00	A+	10	2
MCE156	Introduction to Engineering Drawing II	75.00	B+	12	3
CEB102	Elementary structures	85.00	A+	10	2
CEB104	Fluid Mechanics	88.00	A+	15	3
CEB106	Engineering Geology	80.00	A	13.5	3
CEB108	Basic Principles of Surveying	81.50	A	18	4
MATH102	Engineering Mathematics II	86.00	A+	15	3
Totals				91.5	20
GPA(Grade Point Average)				4.68	
CGPA (Cumulative Grade Point Average)				4.48	

Besef dringt door, we maken echt het verschil

Kort na het artikel van Wilde Ganzen krijg ik de resultaten van onze nieuwste universiteitsstudent Albert toegestuurd. Zijn score is hoog. Het besef dringt door dat we echt het verschil maken. Een jaar geleden was Albert nog stensnijkwerker bij een bedrijf wat het niet zo nauw nam om zijn werknemers regelmatig te betalen. Albert voelde geen respect en voelde zich zeker niet gewaardeerd. Dat zo'n 'gewone' jongen waar je normaal gesproken aan voorbij loopt, een kans krijgt om zich te ontwikkelen en een bovengemiddeld student blijkt te zijn, dat raakt mij diep.

[Ik wil graag helpen en een student financieel steunen](#)



Studieopdracht vanuit Nederland

'Moniek, heeft 'jouw architect' niet een studieopdracht voor ons?' Deze vraag kwam van Albert en Yaw, beiden universiteitsstudenten bouwkunde. De studenten hebben op dit moment vakantie en het is in Ghana moeilijk een bijbaantje voor een korte periode te vinden. 'Mijn architect' (Micheel Post van Orio Architecten) heeft een leuke opdracht voor de studenten bedacht: maak een maquette van een strobouwwerk. De studenten hebben een pdf met het model en enkele maten gekregen en daar buigen ze zich nu over.

De eerste moeilijkheid is de taal. De informatie is in het Nederlands dus Google translate moet er aan te pas komen. De maten zijn in centimeters en in Ghana worden meestal inches gebruikt. De vorm, en de materialen zijn nieuw voor de studenten maar ze vinden het een tof ontwerp. 'Oh, zo iets bouwen in Ghana, dat zou uniek en geweldig zijn!' Albert en Yaw willen alles uitgevogeld hebben voordat ik in Ghana ben. Dan willen ze de bouw van de maquette starten zodat ik foto's kan maken. 'We zijn bezig met een lijst met vragen voor de architect en hopelijk wil hij ons dingen uitleggen Moniek'. Ze spreken de verwachting uit alsof ze een celebrity gaan ontmoeten. Het is zo leuk om dit proces te begeleiden...



Quashie School Project
monthly donation
for education

Wordt maanddonateur

In ruim 20 jaar geven we financiële ondersteuning en persoonlijke begeleiding aan leerlingen in Ghana voor een vervolg- of beroepsopleiding. De basis van waaruit we handelen is een leerling volledig tot bloei laten komen en zijn levensdroom volledig te voelen en voeden, zonder de realiteit uit het oog te verliezen. In november 2019 zijn we een stichting geworden en hebben een ANBI status gekregen.

We zijn in 2002 begonnen met 1 en dit jaar begeleiden we 7 leerlingen. Gelukkig hebben we een vaste groep donateurs, vanaf dag 1 en in kersverse donateurs op wie we kunnen rekenen. We zijn hen allen zeer dankbaar hiervoor!

Door maanddonateur te worden geef je een Ghanese leerling een toekomst en onze stichting een financiële zekerheid. De maandbedragen die we het meeste ontvangen zijn €10, €20 en €25 met uitschieters tot (ruim) €100.

Een studie duurt 3 tot 4 jaar en we willen groeien naar maximaal 10 leerlingen. Hiervoor hebben jouw hulp nodig.

Wordt jij onze nieuwe maanddonateur?

Laat het ons weten welk bedrag voor jou wenselijk is via email of telefoon, of gebruik onderstaande knop

[Ja, ik wil graag maanddonateur worden](#)

Handgemaakte producten uit Ghana. De gehele opbrengst is voor studenten in Ghana, zodat zij hun droom kunnen waarmaken!

[Shoppen](#)

[Breng gerust een bezoekje aan onze webshop](#)

Linzensoep uit de cooking bag

Ik twijfelde of ik het recept van erwtensoep of linzensoep zou delen. Beiden passen goed bij dit seizoen. Het prettige van linzen is dat ze niet eerst hoeven te weken. Op deze manier heb je een goed gevulde soep binnen een uur klaar.

Benodigdheden 4 personen

- 500 gram bruine linzen
- 250 gram rundergehakt
- 3 grote uien
- 3 tenen knoflook
- 1 prei
- 1 paprika
- 4 tomaten
- 2 winterwortelen
- 250 gram champignons
- 1 blikje tomatenpuree
- klont margarine
- schep sambal
- tijm
- 100 gram rozijnen
- zout/peper
- water
- eventueel 2 blaadjes laurier

Bereidingswijze

- Was de linzen en zet ze op met zout, (laurier), tijm en peper in ruim water. Aan de kook brengen en 5 minuten doorkoken. Daarna 40 minuten in de New Cooking Bag zetten.
- Ondertussen het gehakt aanbraden.
- Voeg al roerend de gesneden uien en de gesnipperde knoflook toe. Laat dit enkele minuten doorkoken.
- Vervolgens de stukjes prei, paprika en winterwortel.
- Voeg nu de tomatenpuree en de tomaten in blokjes toe.
- Champignons apart bakken in de margarine.
- Het groentemengsel bij de linzen doen. Naar smaak sambal, toevoegen.
- Als laatste de rozijnen door het mengsel scheppen.
- Breng de soep weer aan de kook en zo nodig nog even in de New Cooking Bag zetten tot de soep goed gaar is.

Eet smakelijk

[Heb je nog geen cooking bag?](#)

Stichting Quashie School Project

Voorstraat 45
9693 EE Bad Nieuweschans
0031 6 2028 1979
info@quasheschoolproject.nl

Wij zijn blij met iedere gift.

RSIN 806042008
KvK 76487784

shop Quashie School Project

website Quashie School Project