



## Niet vlekkeloos maar wel perfect

Hallo lezer,

Ik steek een kaarsje aan voordat ik met mijn zussen aan de sister-sister meeting ga beginnen. Ik ben in een goede stemming want ik heb goed nieuws te vertellen. Na het eerste rondje 'hoe gaat het met je' en het bekende antwoord 'I'm fine', de volgende vraag: Hoe is het op Homeland? Homeland is een naam die wij gegeven hebben aan ons perceel in Ghana, waar een guesthouse gebouwd gaat worden. Dit is een groot project wat door oud- en huidige leerlingen van het Quashie School Project gebouwd en begeleidt wordt. De vraag is amper gesteld of daar komen de emoties, vooral boosheid waardoor er dingen gezegd worden die de ander pijn doen. Ik was er helemaal niet op bedacht want ik had een heel andere wens toen ik het kaarsje aanstak. Het is duidelijk dat de taak die de meiden hebben gekregen erg zwaar voor ze is. Voor mij is ook duidelijk dat de zwaarte vooral komt omdat er te weinig gecommuniceerd wordt. Net als de rest, heb ik de neiging om me terug te trekken of om in de boosheid mee te gaan. Als ik me weer op 'mijn kaarsje' richt (op de energie waar het kaarsje voor mij voor staat), kan ik luisteren naar wat er gezegd wordt. Met ferme stem roep ik een halt toe aan de verwijten raakt mij diep en toch houd ik een bepaald overzicht. Aan het einde als een zus opgeeft en afhaakt, kan ik de rest vertellen wat er gebeurt, waarom iemand zo boos en gefrustreerd kan zijn. Tegelijkertijd kan ik mijn liefde en empathie voor haar en de anderen voelen. Het is even stil naar de telefoon en dan hoor ik 'Moniek, dat vind ik nou zo bijzonder aan jou. Wij gaan allemaal naar de kerk maar na de dienst kunnen wij gewoon verder gaan met vechten. Jij, die nu eigenlijk heel boos zou kunnen/moeten zijn, doet dat niet en houdt ons liefdevol bij elkaar. Dank je wel, jouw woorden helpen mij'. Jeeetje, dit kom rechtstreeks van mijn hart, niet dat ik het 'zo goed heb gedaan' maar dat de meerwaarde van begeleiding en liefdevol in het leven staan opgepikt wordt. Vol emotie en vol liefde sluiten wij de 2 uur durende meeting af. Ik kan niets ander doen dan een diepe buiging maken naar 'mijn kaarsje'.

De titel, niet vlekkeloos maar wel perfect was al het uitgangspunt voor deze nieuwsbrief voordat deze meeting er was maar dit verhaal past er perfect bij.

Verder in deze nieuwsbrief nog meer 'niet vlekkeloze maar wel perfecte' verhalen:

- De keuze van Louisa
- Emmanuel wil graag piloot worden
- Donateur gezocht voor Emmanuel
- Ya sha ase a
- Winkel in Bad Nieuweschans
- New Cooking Bag via Webshop
- Een heerlijk mislukt soepje
- Er zijn nog steeds mondkapjes te koop

Heel veel leesplezier!  
Warme groet, Moniek



## De keuze van Louisa

Ik ben zo trots op Louisa. Zij heeft de mogelijkheid om het laatste jaar van Junior High over te slaan en naar Senior High te gaan. Louisa heeft gevraagd haar examen gedaan en is hiervoor geslaagd. De nieuwe school bepaalt, afgaande op de resultaten van de leerling, welke richting mogelijk is. In Ghana zijn dat twee richtingen, Science of Business. Louisa wil Science maar kreeg een plekje bij Business. Ze wordt geadviseerd om naar Senior High te gaan en haar kans te benutten. Maar Louisa wil heel graag kinderarts worden en heeft gezegd dat ze liever nog een jaar op Junior High blijft zodat ze meer kans heeft om hogere punten te halen. Haar moeder is het volledig met haar eens en samen hebben ze ervoor gezorgd dat Louisa's een nieuwe kans heeft om echt haar droom te verwezenlijken. Het is in Ghana niet gebruikelijk dat een kind het advies van ouderen afslaat. Petje af voor deze dappere daad!

**En mijn hartelijke dank aan de 'Dames van de Zijden Draad', die het mogelijk maken dat Louisa kan studeren!**



## Ik wil graag piloot worden

Sommige leerlingen hebben duidelijke dromen. Emmanuel is daar een van. Piloot, dat is een beroep waar ik me een beeld bij kan vormen. Dat lukt met tegenwoordig niet meer zo vaak. Er zijn zoveel 'ondoorzichtige' beroepen, dat mijn hart opspringt bij 'gewoon piloot'. Gelukkig zijn er meerdere mogelijkheden als deze opleiding is afgerond. [Informatie over deze opleiding is hier te lezen](#). Lees hieronder het verhaal van Emmanuel zelf.

My name is Emmanuel Kwaku Acheampong, but Emmanuel for short. I am tall and slim in size and I am eighteen years old. I am friendly to all mankind and I dislike people who are authoritative. I like my mother very much and I stay with her at Kukurantumi. My father past away when I was in class four of the primary school. I was ten years at that time. Now life has taken me to the Senior Technical High School in Kibi. I am now in my final year and as a candidate am learning harder to pass my final exams. It wasn't easy with the seniors but gradually I made it to form three. My elective subject (Elective maths, Geography, Government and Economics) qualifice me to become a pilot. I once asks one my cousins, who is working at the Kotoka International Airport of Ghana, the program needed to become a pilot. He told me to study aviation at tertiary. I would like to continue my schooling just after Senior High School. I would like to study aviation at Kwame Nkrumah University of Art and Technology in Kumasi.

I like to travel and I've been to most regions in my homeland. First time was with Moniek on the Quashie School trip. We went to the Northern Region (Tamale). Later I had the possibility to visit family in the Ashanti Region (Kumasi) and in the Greater Accra Region (Accra). Last year I visit Moniek's friend Margreet in Upper East (Bolgatanga). I also have been in the Volta Region and I live in the Eastern Region. I've seen many places in my country but I also like to see many places in the world. I hope you will support me to realize my dream.

Emmanuel

## We zoeken een donateur voor Emmanuel

Het Quashie School Project zet zich in voor een goede opleiding en persoonlijke begeleiding voor iedere student. Een goede opleiding is heel belangrijk maar ook een plek waar je goed kunt studeren. Alle leerlingen van het Quashie School Project zitten op een interne opleiding:

- Er is weinig beroepsonderwijs. Hiervoor moeten studenten vaak naar steden (buiten hun regio) verhuizen.
- Leerlingen kunnen niet vrij kiezen waar ze naar toe willen. De scholen bepalen welke leerlingen ze toe willen laten. Hierdoor komt het vaak voor dat leerlingen op een school ver van hun woonplaats worden geplaatst.
- Een thuissituatie is vaak geen goede omgeving om te studeren. Alle kinderen in een gezin slapen meestal in een kamer. De leeftijd varieert van 5 tot 18 jaar dus geen rustige plek om een examen voor te bereiden.
- In huis is geen plek om een aparte studeerkamer te maken.
- Leerlingen worden afgeleid omdat ze thuis moeten helpen met allerlei huishoudelijke taken en zorg dragen voor jongere broers en zussen.
- Reistijd kan nu als studietijd gebruikt worden.

### Help mee om dromen waar te maken

Zonder jullie hulp kunnen wij geen jongeren laten studeren. Door jullie maandelijkse en jaarlijkse donaties en giften kunnen wij dromen waar maken. Hiervoor onze hartelijke dank!

**Wacht ook donateur voor een schoolperiode van 3-5 jaar. Zo kunnen wij een student de garantie geven dat ze hun studie kunnen afmaken. Voor de gespecificeerde kosten en uitgebreide informatie voor een opleiding, neem contact op, of bel Moniek +31 6 2028 1979**

[Voor ANBI informatie klik hier](#)



## Ya sha ase a

Ya sha ase a (jaa-sjaaa-sie), we zijn begonnen!

Het is alweer 4 jaar geleden dat wij land kregen van de Chief van Oyoko. Door ons meteen 'gedoelikt' tot Homeland Oyoko. Eindelijk thuis, eindelijk kan een lang gekoesterde droom werkelijkheid worden. Homeland Oyoko staat niet alleen voor een hemoor van mijn familie maar staat voor een questhouse wat voelt als HOME. Homeland Oyoko staat ook voor een warme liefdevolle omgeving voor jongeren die, zonder financiële hulp en een begeleidende hand, niet verder kunnen studeren. Het is een ontmoetingsplek van twee werelden die op dit stukje land samen een community gaan vormen.

Architect Michel Post van Orio architecten is bezig met de schetsen voor het guesthouse en de indeling van het land. Ondertussen heb ik in contact met de schakende student in Ghana om de volgende fase vorm te geven. De voorbereidingen en de bouw is een schoolproject binnen het Quashie School Project. Het is toch geweldig dat je op jonge leeftijd al kunt zeggen 'ik heb een questhouse mee ontwikkeld'. In Ghana zijn kinderen 'maar kinderen' en doen vooral wat de oudere/meerdere hen opdraagt. Nu worden ze uitgenodigd om creatief en innovatief te zijn.

Misschien weet je nog uit vorige nieuwsbrief dat Homeland Oyoko werd bewerkt door 'Bulldozerman' maar na verkeerde spirits op het land, nam hij de benen. Een collega heeft de klus afgemaakt. Al had ook hij pech want de ruband brak. Toch waren wij allemaal 'blij' want hij kon in ieder geval niet de benen nemen... Gelukkig is het helemaal goed gekomen!

*Wil jij (financieel) bijdrage aan dit project, neem dan [contact](#) met me op.*



Quashie School Project

**Welkom!**

**maar maak wel even een afspraak**

0031 6 2028 1979

Voorstraat 43-45 9693 EE Bad Nieuweschans

Moniek Jacobs

Marieke Molenaar



## Kleine winkel voor het Quashie School Project

Het was een gesjouw van jewelste. Alle verkoopproducten voor het Quashie School Project stonden bij mij, achter benen. Ik woon op nummer 43 en alles moest versjouwd worden naar Marieke op nummer 45, beneden voor. We kunnen binnendoor bij elkaar in huis komen dus het was met volle handen, trap af, tussenvloer, nog een trap af, deur door en nog een, de keuken passeren, oppassen om geen pannen van het vuur te stoten en dan ben ik in de nieuwe winkelruimte aangeland. Spullen neerleggen en weer terug naar boven waar het weer van vooraf aan begint...

Op nummer 45 is voor die tijd ook al heel hard gewerkt want 'het winkelgedeelte' moest leeg en schoon (en het stond er bomvol...) Het leuke is dat alles weer eens door je handen gaat en opnieuw gewaardeerd wordt. Ondanks het vele werk, heeft het veel energie opgeleverd. De voorkamer van het huis van Marieke is nu ingericht als winkel/atelier.

Bad Nieuweschans is voor velen van jullie ver weg maar het is een superleuk dorp om eens te bezichtigen. Ook ligt hier een prachtig kuuroord waardoor een bezoekje aan Bad Nieuweschans zeker de moeite waard is. Een poosje verblijven is niet moeilijk, er is ruim keuze uit mooie B&B's. Kortom, reden genoeg om onze nieuwe kleine winkel eens te komen bezoeken. We vertellen graag over de eerlijke producten én de verhalen en toekomstplannen van het schoolproject.

*Ik hoop je gauw (weer) eens te zien!*



## New Cooking Bag via Webshop

Het Quashie School Project heeft (nog) geen webshop alleen een Facebookshop. Twee jaar geleden trof ik Petra Maartense van Happy View op een beurs in Drachten. Zij maakte een leuk filmpje over de New Cooking Bag en ons School Project. Petra was zo geraakt door ons project dat ze aanbod om via haar [webshop](#) de New Cooking Bag te verkopen. Ik ben heel blij met de lieve actie van Petra!



## Een heerlijk mislukt soepje

Soms heb ik dat, dan lukt er niks. Zelfs niet het koken van ingrediënten in de New Cooking Bag. Gierst, niet gaar en ook de kikkererwten wilden niet gaar worden. Uit pure frustratie heb ik het bij elkaar in een pan gegooid, samen met wat smaakmakers. Als het nu niet lukt dan..... Het is een heerlijk soepje geworden!

### Benodigdheden

- gierst
- kikkererwten
- water
- prei
- grote ui
- groen peperkje
- een teen knoflook
- bouillonblokjes of zelf kruiden naar smaak

### Bereidingswijze

Kikkererwten 24 laten weken. In schoon water aan de kook brengen en 10 min. laten koken. Vervolgens verder laten garen in de New Cooking Bag. Geroelens schoonmaken en in stukjes snijden. Houdt mooie preiringen achter voor de garnering. De groenten roerbakken en de gare kikkererwten toevoegen (mag met kookvocht). Doe de gierst en de kruiden en water erbij en kook het geheel 5 minuten. Zet de pan terug in de bag en laat het een uurtje (of langer staan). Pureer de soep, bleancheer de mooie preiringen en roer deze door de soep. Een beetje paprikapoeder voor de kleur, en voor de liefhebber een scheutje room.

*Eet smakelijk*



### Er zijn nog steeds mondkapjes te koop

Er is nog steeds vraag naar mondkapjes want kinderen moeten ze ook gaan dragen. Misschien een leuk idee om een **ouder en kind mondkapje** te bestellen met dezelfde print. We kunnen ze op bestelling maken in 3 maten. Ze zijn dubbellaags katoen en de buitenkant is van mooie kwaliteit Ghanese batikstof, zeefdrukstof of Dutch Waxprint.

Wil jij ons steunen d.m.v. deze mondkapjes? Neem contact op want we hebben steeds wisselende printjes

Per stuk € 7,50 Gratis verzending vanaf 6 stuks.  
Een assorti pakket van 15 stuks kost € 90  
25 stuks kost € 125  
Neem [contact](#) op of bel +31 6 2028 1979

## Stichting Quashie School Project



Voorstraat 43  
9693 EE Bad Nieuweschans  
0031 6 2028 1979  
[info@quashieschoolproject.nl](mailto:info@quashieschoolproject.nl)

Wij zijn blij met iedere gift.

RSIN 806042008  
KvK 76487784



Quashie School Project



Quashie School Project



New Cooking Bag en meer

